



Igor Mitoraj

### **Mens-zijn is een herberg**

Mens-zijn is een herberg,  
elke ochtend arriveert er een ander,  
een vreugde, een depressie, een laagheid,  
een moment van bewustzijn daagt op  
als een onverwachte bezoeker.

Verwelkom en vermaak ze allen!  
Behandel iedere gast met eerbied,  
al is het een schare verdriet  
die je huis heftig  
van zijn meubilair ontdoet.

Misschien ruimen ze je huis leeg  
voor een nieuwe verrukking,  
de donkere gedachte,  
de schaamte,  
de boosaardigheid...

Treedt ze met een lach, bij de deur, tegemoet  
en noodt ze binnen.  
Wees dankbaar voor wie er komt;  
ieder van hen is immers gezonden  
als een leidsman  
van boven...

**Jalaluddin Rumi** (1207 – 1273)